

## Bibelstudie over 2. afsnit af ”Jesus unge soldater” på DR3

Af Jonas Ægidius, børne- og ungdomsmedarbejder i Lindehøj Kirke

- Begynd med at bede for jeres snak sammen her i gruppen.

INTRO TIL SERIEN OG BIBELSTUDIET:

[Jesus unge soldater](#) er en dokumentar, hvor fire unge fortæller om deres tro på Jesus. De har forskellig baggrund, personlighed og perspektiv på tro og livet. Og de fortæller frimodigt om deres tanker, oplevelser, udfordringer, glæder og sætter også fokus på deres forhold til sig selv som kristen og andre mennesker – både kristne og ikke-kristne.



Det giver god anledning til at åbne op og snakke ærligt om tro, tvivl og livet i vores eget fællesskab. De deler hver især deres oplevelse af at tro på Jesus, og noget af det vil man kunne identificere sig med, andet vil man ikke kunne identificere sig med, men uanset hvilket synspunkt, man har, er det altid vigtigst at undersøge, hvad Bibelen siger. Bibelen er Guds ord og er fundamentet for at tro på Jesus. Derfor vil dette bibelstudie tage bibelvers frem, som omhandler nogle af de emner, som de fire unge taler om i dokumentaren.

Bibelstudiet er tiltænkt at sætte en samtale i gang og har til formål at åbne op for at dele tro og liv og lære Jesus bedre at kende gennem Bibelen. Det er altså ikke vigtigt, om man når ét eller alle spørgsmål – det vigtigste er, at I sætter dagsordenen, og bruger tid på det, som fylder hos jer efter at have set *Jesus unge soldater*. Derfor er det første spørgsmål åbent til samtale og dialog:

- Snak først om, hvilke tanker I sidder med efter at have set afsnittet? Hvad er det første du tænker på fra afsnittet? Er der evt. en person, som du kan identificere dig med eller omvendt slet ikke kan forstå?
- Her er nogle af de omtalte emner:
  - Kærester, kristen eller ikke-kristen, kæreste, alkohol, sex, andres syn på den kristne tro og forfulgte kristne

I bibelstudiet til første afsnit blev der sat fokus på to temaer: Det kristne fællesskab og tro. Flere temaerne går igen i alle afsnittene, og de kan desværre

ikke alle nås hver gang. Men i andet afsnit er der særligt ét tema, der fylder hos de fire medvirkende i serien: 'Kristen etik'.

## KRISTEN ETIK

Bibelen taler meget om, hvordan vi lever vores liv. Det Gamle Testamente indeholder De 10 bud (2. Mosebog 20), og i Nye Testamente bygger de emner, som Jesus talte om på det dobbelte kærlighedsbud om at elske Gud og sin næste (Matthæusevangeliet 22,36-40). Bibelen forholder sig til blandt andet løgn, tilgivelse, misundelse, overbærenhed, hævn, kærlighed, sex, tålmodighed, alkohol, ærlighed, tyveri og meget mere, om hvordan et liv leves. Det fylder en del hos de fire medvirkende, som blandt andet udtaler følgende:

Daniel:

*"Altså, der er en helt klar forventning om, at der ikke er nogen af os, som drikker os i hegnet eller tager en pige med hjem og har sex med hende"*

Peter:

*"Der er det, der med, om man hele tiden prøver på at sige 'hvor meget må jeg som kristen' i stedet for at sige 'ej, hvor er det fedt alt det, jeg kan'. I stedet for hele tiden at skulle søge op til fx når vi snakker alkohol 'hvor mange øl må jeg drikke før, at det er en synd', eller 'hvor langt må jeg gå med min kæreste'. Vi skal bare forsøge at være så perfekte som overhovedet muligt"*

LÆS nogle af bibelens vers om sex: Matthæusevangeliet 19,5-6 + 5,27-29, og om alkohol: Prædikerens bog 9,7 + Efeserbrevet 5,18. Læs evt. henvisningerne til versene i Bibelen.

- Hvad siger Bibelen om sex og alkohol? Hvor går grænsen ifølge Bibelen?

Peter forsøger at fokusere på det, man kan som kristen, og de velsignelser, man har ved at være kristen og siger, vi skal forsøge at være så perfekte som muligt. LÆS, hvad Paulus skriver i 1. Korintherbrev 11,1.

- Hvad tænker du, når du læser dette? Hvorfor skal vi efterligne Jesus og være så perfekte, som overhovedet muligt?

Jesus vil, at vi skal ligne og tro på ham, fordi han har elsket os først – ikke for at blive frelst, men fordi vi allerede er frelst. Vi må erkende, at vi ikke lykkes med at være perfekte.

LÆS Romerbrevet 3,23 om, at ingen af os kan være perfekte. Denne erkendelse snakker Cecilie med sin kammerat om. Hun fortæller, hun har tømmermænd pga. én eller tre øl for meget dagen før. Hun siger, at det værste er det, som hun fortryder. Hun gider ikke rigtig druk mere og forstår ikke, at hun snart ikke har lært ikke at drikke sig fuld.

*"Jeg sidder bare og er negativ i dag. Jeg tror, det er de der moralske tømmermænd – jeg skal hele tiden tilgive mig selv for at have været en idiot"*

Cecilie spørger sin kammerat om, hvad han tænker, når han drikker tre øl for meget. Han svarer:

*"Det er sådan noget, der sker. Jeg har det også sådan, at man er jo også ung. Selvfølgelig, man kommer til at gøre ting, der ikke... Jeg havde en lang periode, hvor jeg tænkte 'jeg skal bare have en masse alkohol, så jeg kan slappe af' og det, synes jeg er åndssvagt, fordi jeg tror specielt som kristen, at Gud ligesom har skabt os til at være mennesker, og hvis man ikke kan stå inde for den, man er som ædru og har brug for ting som alkohol til at gemme sig bag det, så synes jeg, det bliver et problem – at man kun kan være sammen om det. Det, tror jeg bare ikke, er meningen med det... Det er ikke det, som betyder noget, og andre folk skal ikke pege på mig og sige jeg er mindre kristne, fordi du har drukket eller du drikker... Hvis man hele tiden skal gå og have det dårligt over, hvad vi gør forkert, så mister man ligesom kernen af, hvad det vil sige at være elsket af Gud.*

Dertil svarer Cecilie:

*"Men det er nok også meget godt at tænke over, at jeg har det egentlig dårligt over det, jeg har gjort her. Hvorfor har jeg det? Altså lige reflektere lidt over det. Måske skulle jeg lade være med at gøre det en anden gang, men det behøver man ikke nødvendigvis at tro på Gud på for at have den måde at tænke på."*

LÆS Romerbrevet 7,18-20 + 6,1-4 + 6,23 og Galaterbrevet 5,17 og Jakobsbrevet 5,16.

- Snak om disse bibelvers i forhold til Cecilie og kammeratens oplevelser og citater – om synd, bekendelse og kampen. Hvad genkender du?

LÆS beretningen om kvinden, der bliver grebet i ægteskabsbrud i Johannesevangeliet 8,1-11.

- Hvordan møder Jesus kvinden? Hvordan møder Jesus dig, når du har svigtet? Læs evt. vers 11 igen og snak om følgende ordsprog: "*My direction is more important than my position*".

Jesu tilgivelse er gratis, når vi kommer til ham med bekendelse. Tilgivelsen ser fremad og giver os kraft til ikke at svigte igen, samt tilgive andre for det, som de gør mod os. Tilgivelse er kernen i Bibelen og i troen på Jesus Kristus. Uden tilgivelse kan vi ikke have fællesskab og evigt liv med Gud.