

## Bibelstudieoplæg

# Reformationen 500 år

Reformationen er blevet kendetegnet ved en række kendte udsagn – en række ”alener”. Alle udformet i opposition til den katolske kirke. Vi lærer Gud at kende gennem Skriften alene. Af skriften lærer vi, at vi frelses ved troen alene af nåde alene, pga. Kristus alene – alt dette medfører at alene Gud får ære. Dette udtrykte man på datidens fagsprog, latin:

- Sola Scriptura – Skriften alene
- Sola Fide – Troen alene
- Sola Gratia – Nåden alene
- Solus Christus – Kristus alene
- Soli Deo Gloria – Gud alene æren

På mange måder sammenfatter disse fem udsagn hele formålet med den lutherske reformation. I LMU tænker vi, at det derfor er oplagt at dykke dybere ned i disse i forbindelse med reformationsjubilæet. Ikke fordi det lutherske i sig selv er sandt – men fordi de fem udsagn er bibelske og udtrykker noget centralt i det bibelske udsagn. Derfor har vi lavet fire forskellige bibelstudieoplæg.

De tager alle udgangspunkt i nogle videoer produceret af Luthersk Missions Højskole og Luthersk Mission i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017. Følgende fire emner behandles: Troen alene, Skriften alene, Nåden alene og Det almindelige præstedømme. Vores idé er, at I der arbejder med bibelstudieoplægget, måske arbejder med alle fire, for rigtig at komme ind under huden på reformationens tanker. Men alle oplæg kan også gerne stå for sig selv.

### Det almindelige præstedømme

Dette er ét af fire forskellige bibelstudieoplæg. I dette oplæg ser vi nærmere på udsagnet : Det almindelige præstedømme. Oplægget er bygget op, så I starter stille og roligt op med at se en video. Dette er ment som en slags indledning, hvor I sporer jer ind på emnet, men er ikke formålet med oplægget. I kan derfor godt gå hurtigere hen over denne del. Det vigtige er, at I får arbejdet og talt sammen om de efterfølgende bibeltekster.

- I kan starte med at se følgende video på YouTube: Luthersk Missions Højskole – reformationsjubilæum – Det almene præstedømme af Søren S Sørensen (et direkte link: <https://www.youtube.com/watch?list=PL1g1LMhm-3KVxPTRtIhUAUuLDduCILRjw&v=xjWdKr7hr1o>)

Tal sammen ud fra filmen. Prøv kort at sammenfatte hvad der bliver talt om i videoen med jeres egne ord.

- Hvorfor vender Luther kirkens daværende hierarkiske system på hoved?
- Hvilken rolle har præsten over for menigheden i Luthers nye præstesyn?
- Hvilket ansvar mener Luther at menigheden har?

Inden I tager fat, er det godt at have på plads, at "det almindelige præstedømme", ikke er det samme som en præst i kirken. Det almindelige præstedømme er et udtryk vi bruger om alle kristne.

Luther mente selv, at han byggede sin lære ud fra bibelen. Derfor vil vi gå nærmere ind på, hvad bibelen siger om dette emne. Det bedste I kan gøre, for at få mest muligt udbytte af studiet, er at I slår bibelteksterne op.

## Præstedømmet i GT og katolicismen

En præst i GT betegner altid en *offerpræst*, der gør tjeneste for Gud ved at ofre. Fra GT ved vi, at kun de som var af Levis stamme, og som var indviet som præst, måtte betrede det hellige i templet (4 Mos 3,6-10). Tit og ofte måtte disse præster bringe ofre til Gud, for at sone folkets synder.

- Læs **4 Mos 16,5** og diskuter hvad det vil sige at være præst i GT – minimum 3 forskellige ting fremgår i hvert fald. (Skriv det evt. ned så I kan huske det til senere i oplægget.)

Katolicismens præsteforståelse bygger på denne idé om præsten som *offerpræst*. Derudover skal man, for at være præst, også stå i direkte linje med apostlene, det vil sige at man skal være indviet af en præst som er indviet af en præst osv. som er indviet af en af de 12 apostle. De katolske præster opfatter deres opgave som at sone synden mellem Gud og mennesker, ved at ofre Jesu blod og legeme igen og igen i nadveren. Man siger det sådan, at der sker en ublodig genfremstilling af det ene offer. Men sagen er under alle omstændigheder, at der sker et sonoffer for synd i nadveren.

- Læs **1 Pet 3,18** og **Hebr 10,14**. Skal vi i dag stadig bringe ofre til Gud? Hvorfor/hvorfor ikke?

**Overvej: Hvad har Jesus gjort for dig, og hvordan takker du ham for det?**

## Præstedømmet i den lutherske-evangeliske kirke

I den lutherske kirke bygger vi vores præsteforståelse ud fra NT's præstedømme. Den præst som vi har i den lutherske-evangeliske kirke kaldes i NT for "ældste". I NT skulle denne ældste aldrig nogensinde på nogen måde gøre tjeneste ved at ofre. Derimod skulle denne ældste tjene Guds ord i menigheden – derfor kalder vi også denne samme tjeneste for *hyrder-* og *læreembedet*.

## Det almindelige præstedømme

Efter Jesu død, er der ikke længere brug for nogen ofre! Udgangspunktet for læren om det almindelige præstedømme, finder vi i **1 Pet 2,9**.

- Hvad står der her, at vi er? Hvad skal vi? Hvem tilhører vi?

Hvilken type præster er vi kristne så? Er vi *offerpræster* eller er vi *ældste/hyrder*? Kunne vi læse NT på græsk, da ville vi opdage, at når kristne bliver omtalt som præster, så er det som *offerpræst*. Dvs. at alle kristne er *offerpræster* for Gud.

- Kig på hvad I skrev ned om 4 Mos 16,5. Når vi nu er *offerpræster*, hvordan står vi så over for Gud

**Overvej: Hvad betyder det for dit forhold til Gud?**

## Hvordan NT siger, at vi skal leve som disse offerpræster

- Læs **Rom 12,1**, og diskuter hvad åndelig gudstjeneste er. Hvordan skal vi betragte vores liv ud fra dette?

Tidligere læste vi i 1 Pet 3,18 og Hebr 10,14, at Jesus har ofret sig engang for alle! Hvordan kan det så være at NT taler om at vi skal bringe vores legemer som levende ofre? For at få indblik i dette, må vi først kende til de forskellige offer-typer der bruges i GT ved det levitiske præstedømme. I 3 Mos 3-7 læser vi om alle mulige forskellige typer ofre. Alle disse forskellige offer-typer kan inddeles i to hovedgrupper: **Soningsofre**, der bæres frem for at udslutte synd. Og **Takofre**.

- Med tanke på hvad vi læste i **1 Pet 3,18**, **Hebr 10,14** og **Rom 12,1**, hvordan skal vi så i dag forholde os til disse to offer-typer?

I GT måtte soningsofret altid først frembæres, derefter takofret. Takofret skulle nemlig frembæres på soningens grund. Vi der har Jesus som vores soningsoffer, vi kan da frembærer vore liv for Gud som et takoffer til ham, netop fordi vores synd er blevet sonet gennem Jesus.

- Læs **Hebr. 13,15-16** og snak om hvordan vi som Guds børn skal tage del i denne offertjeneste.
  - Hvornår gør vi "frugten af læber, som bekender hans navn"?
  - Hvornår gør vi "godgørenhed og gavmildhed"?

**Overvej: Hvordan kommer disse ofre til udtryk i dit liv?**

## Forslag til videre læsning

"Menigheden i bibelsk perspektiv" af Jan Bygstad, udgivet 2010, af LMH og LogosMedia.  
Koster 90,-